

Nu är det snart jul igen – efter ett annorlunda år

Året 2020 har varit och är ett annorlunda år för oss alla. Alla har drabbats på olika sätt. Det vi framförallt har gemensamt är att vi inte har kunnat träffas och dansa som vi tycker så mycket om. Dansare, spelmän och instruktörer, alla har påverkats.

Våren 2020

Polskedansarna startade året som vanligt, trodde vi. Vi började med en danskväll med riksspelmannen Anders Henriksson. Ytterligare 12 torsdagskvällar med dans var planerade enligt vårprogrammet. Tyvärr blev det bara totalt 8 kvällar under våren. De kvällar som innehöll instruktioner övade vi främst på olika varianter av Bingsjö, Jössehärads polska, Ragunda & Stugun, Särna, Vemdalen och Älvdalen. Flest deltagare, ett 50-tal, var det på "Danskvällen med Tobogänget" då vi även fick öva extra på Bondpolska med Ami Dregelid och Andreas Berchtold. ESI Tobo stod för musiken. "Sista kvällen" då Älvdalen stod på programmet var vi bara 17 personer. Ett tidigare okänt virus hade börjat sprida sig och styrelsen bestämde då att ställa in kommande danser fram till påsk. Senare tvingades vi även ställa in resten av vårens danser, hoppet om att ändå kunna ha en försommarfest grusades också. Flera av oss polskedansare deltar gärna i "musik vid Siljan", men det ställdes också in liksom Polskmärkesuppdansningen i Östersund.

Årsmötet 13 februari 2020

På årsmötet 2020 omvaldes hela den tidigare styrelsen som därmed består av:

ordförande Britt Schönning, kassör Anders Pettersson,
programansvariga Viveca Loman tillsammans med Kerstin Dürr (vice ordförande)
ledamoten Gunnar Wesley (sekreterare) samt
suppleanterna Christina Trapp och Mia Gustafsson.

Revisor är Göran Målqvist och revisorssuppleant Fredrik Bruno.

Festkommittén består av:

Christina Trapp(sammankallande), Gudrun Fors, Elisabeth och Björn Brickstad, samt
Birgit Johansson.

Valberedningen består av:

Walter Dürr, Katarina Eriksson och Henry Johansson.

Lars-Erik Blomgren ansvarar för vår hemsida och Bosse Rydh fortsätter att skicka ut information till intresserade dansare.

Hösten 2020

Styrelsens förhoppning var att danserna skulle kunna genomföras som vanligt under hösten. De programansvariga Viveca och Kerstin hade tagit fram ett komplett program där hösten skulle inledas med en danskväll i september med Hadrian Prett som spelman. Tyvärr ställdes den in. Det visade sig så småningom att hela höstens program måste ställas in. Vi hade hoppats att ändå kunna avsluta året med en fin konsert utan dans i december, men tyvärr gick inte det heller. Något höstmöte kunde inte heller hållas. En vandring för intresserade dansare genomfördes i oktober runt Ågesta Gård. Detta blev en trevlig dag för dem som deltog.

Inför 2021

Fortfarande är det ett ansträngt läge med pandemin, inga danser kan i nuläget anordnas. Det är oklart när Polskedansarna kan starta danserna igen. Därför har ännu inget program tagits fram inför våren. Vi avvaktar läget, men så fort det visar sig möjligt är styrelsen beredda att kontakta spelmän och instruktörer. Hägerstensåsen är bokad inför hösten, så inga andra tar över våra torsdagskvällar på sikt. I vår däremot så har vi avvaktat med att boka och får göra det om det visar sig möjligt. Om inte förr så får vi hoppas att det går att ordna en försommarfest. Kom gärna med önskemål om innehållet för kommande danskvällar. Maila dessa till Vivecaloman@outlook.com

Kan vi inte dansa under våren så planerar vi att ordna fler vandringar så att vi i alla fall får möjlighet att träffas.

Medlemskap i Polskedansarna

Eftersom läget är så osäkert inför våren har styrelsen beslutat att vi tillsvidare förlänger medlemskapet i Polskedansarna för dem som varit medlemmar 2020. När situationen med pandemin tillåter att vi kan starta danserna igen så återkommer vi med besked om avgiften för medlemskap 2021.

Förändrade uppgifter rörande adress, telefon och mejladress ska fortfarande meddelas till Bosse, bosse.rydh@tele2.se. Detta så att vi kan hålla vårt medlemsregister uppdaterat.

Året som varit - året som kommer

Året som varit blev ett kort dansår. Vi vill ändå tacka alla som har engagerat sig i vår verksamhet; alla duktiga dansinstruktörer och spelmän som bidragit med härlig musik samt inte minst alla dansare som bidragit till våra få men lyckade kvällar.

Vi hoppas nu att 2021 blir ett bättre dansår, även om det kommer att starta senare än vanligt. Förhoppningen är att många längtar efter att komma igång med dans, så att vi får se många av er på dansgolvet tillsammans med våra uppskattade spelmän och instruktörer.

God Jul och Gott Nytt År!
önskar Styrelsen i Polskedansarna

